

In Memoriam



Frank Jacinto Evers

De HEERE is mijn Herder, mij zal niets ontbreken.

Hij doet mij nederliggen in grazige weiden

Geboren te Willemstad, Curaçao op 3 maart 1941

Overleden te Rotterdam, Nederland op 13 juli 2024

Met veel verdriet en mooie herinneringen nemen wij afscheid van Frank.

Familie:

Yolanda, Danny en Cindy, Camille, Rheaven, Kyle, Shayne en Brian (†), en Terry, Romeo, Luca en Anette, Zachary en Tachana, Sophia, Sylvian, Karen en Tim, Zoë.

De plechtigheid vindt plaats op vrijdag 19 juli 2024 in Nederland.

Laten we Frank herinneren zoals hij was: een lichtpunt in ons leven, een bron van vreugde en een inspiratie voor ons allemaal.